

**ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» (13.11.2013)**

ΤΕΥΧΟΣ 03

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Έρευνα για το Εκκρεμές της Δημοκρατίας.

1. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα της κρίσεως συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα βάρη της δημοκρατίας;

Νίκος Ζενέτος:

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, επιτελεί ένα θεμελιώδες έργο και αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του κράτους. Παρά τις μειώσεις και τις περικοπές, που ωθούν τη λειτουργία της στα όρια, παρά τις αδυναμίες της και τις όποιες παθογένειές της, έχει προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο Δημόσιο Φορέα. Αποτελεί κύτταρο της Δημοκρατίας και παρέχει ένα πολύπλευρο κοινωνικό έργο. Αν η πολιτεία ασκούσε ένα τέτοιο μοντέλο Διοίκησης, αν λειτουργούσε ως ανάχωμα στην κρίση που βιώνουμε, όπως η Τοπική Αυτοδιοίκηση, αν ήταν κοντά στους πολίτες, όπως εμείς, να αφουγκράζεται τις ανάγκες τους, που μεταφράζεται σε ανάγκες των Περιφερειών και των Δήμων, να ακούει τις απόψεις και τα αιτήματά τους όπως αυτά εκφράζονται μέσα από εμάς, που είμαστε καθημερινοί αποδέκτες των προβλημάτων των πολιτών, να καλλιεργεί το αίσθημα δικαίου και να εφαρμόζει τους νόμους που υπάρχουν, νομίζω ότι τα πράγματα θα ήταν καλύτερα.

Πολύ σωστά λοιπόν, λέτε πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί ένα από τα βάρη της Δημοκρατίας και ιδιαίτερα εν μέσω κρίσης.

2. Υπάρχει συμμετοχή των πολιτών;

Νίκος Ζενέτος:

Η συμμετοχή των πολιτών, είναι ανάλογη με το ενδιαφέρον του Δήμου, της Περιφέρειας ή της Πολιτείας απέναντι στον πολίτη.

Στον Δήμο Ιλίου ο ήδη μεγάλος αριθμός των πολιτών που συμμετέχουν στα κοινά αυξάνεται καθημερινά και το πραγματικά ελπιδοφόρο είναι ότι συμμετέχουν ολοένα και περισσότεροι νέοι. Σύσσωμοι οι Σύλλογοι και τα Σωματεία του Δήμου, συμβάλλουν στον Πολιτισμό, στον Αθλητισμό, αλλά και στον Εθελοντισμό, στηρίζοντας τις δράσεις και τα προγράμματα του Δήμου, δείχνοντας το πρόσωπο ανθρωπιάς και αλληλεγγύης της κοινωνίας του Ιλίου. Εθελοντές Ιατροί στηρίζουν τα Δημοτικά μας Ιατρεία, με δωρεάν εξέταση χιλιάδων συνανθρώπων μας, εθελοντές Εκπαιδευτικοί στηρίζουν το θεσμό των Κοινωνικών Φροντιστηρίων και κατ' επέκταση την ίδια την οικογένεια, το Κέντρο Γυναικών Ιλίου και τα δραστήρια μέλη τους διοργανώνουν σεμινάρια λαϊκής επιμόρφωσης και προσφέρουν διδακτική στήριξη σε μαθητές Δημοτικού Σχολείου, τα ενεργά μέλη των Κ.Α.Π.Η. προσφέρουν καθημερινά στήριξη στα μοναχικά άτομα της πόλης μας, στα συσσίτια, καθώς διατηρούν επαφή με τη νέα γενιά, διαβάζοντας παραμύθια στους Παιδικούς μας Σταθμούς, πολλοί εθελοντές συμβάλλουν στην επικοινωνία του έργου, των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων του Δήμου με κάθε τρόπο, καθώς και ανακουφίζουν συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, στηρίζοντας το έργο της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Πλήθος εθελοντών, έλαβαν μέρος στην εκπαίδευση του προγράμματος «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους», δηλώνοντας «παρών» στην πολιτική προστασία του Δήμου, ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι η συμμετοχή των εθελοντών αιμοδοτών σε κάθε αιμοδοσία που πραγματοποιούμε, έχει δημιουργήσει μια ισχυρή Τράπεζα Αίματος που δίνει κυριολεκτικά ανάσα

ζωής σε χιλιάδες συμπολίτες μας τη στιγμή ακριβώς που τη χρειάζονται περισσότερο.

3. Τι γίνεται με το προσωπικό στους ΟΤΑ;

Νίκος Ζενέτος:

Δυστυχώς, αν δεν γινόταν μια μεθοδευμένη προσπάθεια για τη συρρίκνωση και αποδιοργάνωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν θα αναγκαζόταν να λειτουργεί στα όρια. Οι περικοπές και οι μειώσεις θα έπρεπε να γίνουν ανά περίπτωση και αναγκαιότητα. Τώρα, τα ίδια μέτρα που λαμβάνονται για έναν χρεωμένο Δήμο, ισχύουν και για έναν οικονομικά υγιή, όπως στην περίπτωσή μας. Έτσι, αντί να επιβραβεύονται με κάποιο τρόπο αυτοί που λειτουργούν σωστά, ευνοούνται με σχετικές ρυθμίσεις οι υπόλοιποι. Τέτοιο παράδειγμα είναι οι προσλήψεις προσωπικού, είναι οι ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων χρεών των Δήμων, κ.ά.. Με τον ίδιο τρόπο, λοιπόν, που αντιμετωπίζεται ένας Δήμος με πλεονάζον προσωπικό, με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζεται και εκείνος που λειτουργεί με το απολύτως απαραίτητο, όπως εμείς.

Σαφώς και υπάρχει αναγκαιότητα αναδιάρθρωσης και εξορθολογισμού του προσωπικού της Τ.Α., αλλά πιστεύουμε πως θα πρέπει να γίνει σκληρή δουλειά, να υπάρξει μελέτη και πρόβλεψη, για κάθε Δήμο ξεχωριστά, προκειμένου να γίνει η απαραίτητη μετακίνηση του προσωπικού, αξιολογώντας τις ανάγκες που υπάρχουν ανά περίπτωση, και όχι άκριτες απολύσεις. Μην ξεχνάμε ότι η συμβολή της ΤΑ είναι πολύ σημαντική και παρά το γεγονός ότι διαθέτει 72.000 υπαλλήλους στο σύνολο των 620.000 υπαλλήλων σε όλο το δημόσιο, έχει συνεισφέρει ήδη με το 50% του προσωπικού της.

4. Το έργο σας και η θέληση σας, θα σας οδηγήσουν και πάλι να διεκδικήσετε μια νέα θητεία;

Νίκος Ζενέτος:

Ότι έχει επιτευχθεί στον Δήμο Ιλίου είναι το αποτέλεσμα του οράματος της παράταξης της «Δημοκρατικής Συνεργασίας» που διαθέτει μια μακρά πορεία στο Ίλιον και το αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας, των Αντιδημάρχων, των Δημοτικών Συμβούλων, των συνεργατών και του συνόλου των εκπροσώπων της, που μοιράζονται το ίδιο όραμα για την πόλη. Πρόκειται για ένα ομαδικό έργο, με διάρκεια, που κατακτήθηκε με σκληρή δουλειά και των εργαζομένων, αλλά και των πολιτών και των φορέων της πόλης. Δίνουμε καθημερινά εξετάσεις για το έργο μας και τον τρόπο λειτουργίας της Διοίκησης. Οι πολίτες θα κρίνουν αν το κάνουμε καλά και εκείνοι θα αποφασίσουν αν θέλουν να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και τα επόμενα χρόνια για μια διαρκώς αναπτυσσόμενη, σύγχρονη και ανθρώπινη πόλη.

5. Ποιες παθογένειες βασανίζουν την δημοκρατία μας;

Νίκος Ζενέτος:

Η βασικότερη παθογένεια της Δημοκρατίας μας είναι η απαξίωση των θεσμών και των αξιών. Η έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι σχεδόν στα πάντα, είναι αυτό που διαταράσσει κάθε ισορροπία. Χρειάζεται να επαναπροσδιορίσουμε τις έννοιες για τις οποίες μιλάμε ή μέσω των οποίων ενεργούμε και να κατανοήσουμε βαθιά το νόημά τους. Τι είναι Δημοκρατία, για παράδειγμα, τι είναι ελευθερία λόγου και έκφρασης και ποια είναι τα όριά τους. Να μιλήσουμε για αυτά προκειμένου να βοηθήσουμε και τους πολίτες στον επαναπροσδιορισμό των εννοιών και των αξιών. Να οικοδομήσουμε ξανά την τραυματισμένη εμπιστοσύνη, απέναντι στους νόμους, στους θεσμούς, στους ανθρώπους και στους εκπροσώπους ενός πολιτικού συστήματος που αυτοαναιρείται και έχει πάψει να ικανοποιεί τους πολίτες, αλλά και να εξυπηρετεί το σκοπό και το ρόλο του. Να αναζητήσουμε τη χαμένη ελπίδα που η ζοφερή πραγματικότητα και η έλλειψη προοπτικής για έξοδο από την κρίση που βιώνει η χώρα μας, δεν βοηθά στην ανάκτησή της.

Το σημαντικότερο όλων όμως, είναι οι ίδιοι οι εκπρόσωποι της Δημοκρατίας να γνωρίζουν καλά αφενός για το τι αυτή πρεσβεύει, αφετέρου ποιες είναι οι παθογένειές της, διερευνώντας τες και διορθώνοντάς τες. Η Δημοκρατία κρίνεται από τον τρόπο που λειτουργούν και την εφαρμόζουν οι εκπρόσωποί της.